



Verksamhetsberättelse 2022

Medlemsantal

Antalet medlemmar vid utgången av 2022 uppgick till 1.797, varav 341 ingick i familjemedlemskap. Motsvarande siffror 2021 var 1.899/384, och 2020 1.817/379. Andelen kvinnor är 40% och män 60%.

Föreningens funktionärer

Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Annica Nordin (ordförande), Manne Strömbäck (vice ordförande), Filip Varenius (sekreterare), Peder Winding (andre sekreterare), Roden Bergenstein (kassör) och Johan Ander, Berndt Andersson, Leif Lithander, Per Undeland och Eva Åkesson. Vi tackar Victor Tjernberg som deltog i styrelsearbetet fram till augusti 2022.

Revisorer har varit Crister Eriksson och Hugo Krantz, revisorssuppleanter Stina Andreasson och Bo Sobéus. Valberedningen har bestått av Stig Fredriksson och Berndt Lindberg.

Styrelsens verksamhet

Styrelsen har sammanträtt tio gånger under året. Föreningens årsmöte hölls den 20 mars på Falkgatan. Verksamheten har återgått till normal omfattning efter pandemin. Föreningens 70-årsjubileum uppmärksammades med inlägg på facebook, en jubileumsutgåva av Fåglar på Västkusten och en uppskattad jubileumsfest i november.

Villa Ekliden

I augusti stängdes avloppet av och föreningen begärde därför hyresnedsättning tills avloppsfrågan lösts.

Studiecirklar

Under våren och sommaren gavs följande studiecirklar

- *Lär dig mer om fåglar* - nybörjarkurs med studieledarna Bill Karlström och Mikael Sundberg,
- *Vårfåglar i vår närhet* - fortsättningskurs med Leif Jonasson,
- *Ringmärkning* - grundkurs med Peder Winding
- *Lär mer om vadare i fält* – nybörjarkurs med Per Undeland

Under hösten fick deltagarna i *Vårfåglar i vår närhet* en förlängning av studiecirkeln med temat *Våra vanligaste flyttfåglar* med Leif Jonasson.

Föredrag

Äntligen har vi kunnat genomföra nästan alla föredrag utan coronarestriktioner och krångel med digitala sändningar. Det har varit trevligt att åter få träffas på riktigt och språkas vid över en kopp kaffe i pausen. Men att smittorisken fortfarande avhållit många visas av att antalet besökare minskat betydligt jämfört med åren före pandemin. Vi har i år inte sänt föredragen digitalt, men

några har spelats in och i efterhand lagts ut på föreningens Youtubekanal. Under våren hölls söndagsföredragen i Studieförbundets lokaler på Falkgatan, men till hösten flyttade vi tillbaka till Södra Allégatan där vi inte blir störda av andra verksamheter. Måndagsföredragen har som alltid hållits i vår egen lokal Villa Ekliden. Bodil Nyström och Ulla Arnberg har haft huvudansvar för arrangemangen. Vi tackar också alla som hjälpt till med fika, särskilt Stig och Barbro Fredriksson samt Per Tengroth och Nisse Abrahamsson för teknisk support. Följande föredrag har genomförts (de med asterisk finns tillgängliga på GOFs Youtube-kanal).

2/1 Göran Johansson: Lappugglan – norrlänningen som dragit söderut
6/2 Berndt Andersson: Natur, kultur och fågelliv på Sri Lanka
21/2 Gunnar Selstam: Kommer ortolansparven att överleva i Sverige?*

6/3 Anders Wirdheim: Fågelarter som ökar och minskar i Sverige
20/3 Pia Ilenius visade bilder från Jonsered i samband med årsmötet
21/3 Patrik Eld: Fåglar – så som jag ser dem
3/4 Björn Albinsson: Flygfän från när och fjärran
18/4 Rudi Jelinek: Afrikaäventyret fortsätter
4/9 Berndt Andersson: Natur, kultur och fågelliv på Sri Lanka (fortsättning)
19/9 Peder Winding: Ringmärkning i Torslandaviken
2/10 Per Alström: Fler arter och oväntade släktskapsförhållanden*
6/11 Victor Tjernberg: Cypern – en fågel-hotspot som berör
21/11 Filip Jansson: Ånnsjön

Ladybirds

Föreningens kvinnliga nätverk har ca 125 medlemmar. Under året genomfördes sex exkursioner och två planeringsträffar. Förutom de traditionella utflyktsmålen – Torslandaviken, Brudarebacken och Botaniska/Änggårdsbergen – har utfärderna i år gått till Hallandskusten och Rörö. Antalet deltagare per exkursion har varit ca tio.

Nidingen

Den 43:e säsongen av verksamheten på Nidingen pågick kontinuerligt mellan den 5 mars och den 6 november. Stängning av stationen inför vintern gjordes 14-15 november. Det blev därmed 35 veckor (248 dagar) med verksamhet.

Årets ringmärkning blev 9.470 märkta fåglar av 88 arter. Basen i verksamheten är ringmärkning av såväl rastande sträckfåglar som häckande fåglar. Som jämförelse märktes 8.698 fåglar av 98 arter 2021, 9.530 år 2020 och 11.945 år 2019. Det blev årsrekord av skärnäppa 233 och silltrut 342, gärdsmyg 938 och gransångare 533. Det blev även ett bra år för tobisgrissla 220 samt tretåig mås 90. Stationens fjärde tofsvipa och tredje sydnäktergal märktes 2022.

Den 29 maj gjordes en mås- och trutinventering: 170 bon av fiskmås, 6 bon av havstrut, 558 bon av grå- eller silltrut (90 % silltrut) upptäcktes. Fjolårets ökade predation av kråkor uteblev i år och häckningsresultatet för tobisgrissla förbättrades till 220 ungar ringmärkta mot 103 året innan. Totalt har stationen därmed ringmärkt 367.031 fåglar sedan 1980.

För övrigt blev det 65 återfynd av 18 arter på Nidingen samt 76 individer silltrut som hittades eller avlästes ute i världen eller på Nidingen. Främmande kontroller gjordes av 24 fåglar av 16 arter samt ett antal danska silltrutar avlästa i fält. En fiskmås som märktes 6 juli 1996 på Nidingen avlästes 6 april 2022 i fält, till sommaren 26 år gammal. Den 4 juni rastade en valross ute på Lilleland. Sommarens fågelinfluensa drabbade även Nidingen med en massa döda havssulor som

flöt i land på ön. Under juni-juli observerades 53 havssulor, men den verkliga siffran är troligen högre.

På hemsidan finns detaljerade uppgifter om ringmärkningen liksom årets alla dagböcker. Under året har ålbrunnen och dagbrunnen fått nya lock, lilla bryggan en ny badstege och labbet en ny sluss med lucka. Turisttoan har blivit uppsnyggad med faluröd färg. På uppdrag av Kungsbacka kommun sköter fågelstationen renhållning, visst underhåll och guidning av besökare. Sedan 2020 sköter vi också på uppdrag av SMHI väderstationen på Nidingen. Ett avtal har tecknats under 2022 med Länsstyrelsen om skötsel av reservatet. För Nidingens vänner ser vi till att allmänheten har tillgång till västra fyren samt behjälplig med försäljning. Vår Facebook-grupp har över 2.000 medlemmar och röner stort intresse med fina bilder och live sändningar.

Ringmärkning i Torslandaviken

Föreningen startade 2021 en CES-ringmärkning vid Flatholmen i Torslandaviken för att kunna följa häckande småfåglar i området. Märkningen fortlöpte 2022 och lockade stort intresse med många som hjälpte till både med röjning och ringmärkning. Efter CES följde en icke-standardiserad höstsåsong. I början av augusti arrangerades en ringmärkningsförevisning och därutöver togs spontana besökare emot fortlöpande. En cirkel för att lära mer om ringmärkning genomfördes också under året.

Vardagsvandringar

Vardagsvandringarna har ägt rum varje torsdag hela året, oberoende av helgdagar och väder. Årets sista vandring i Göteborgs hamn var nr 630 sedan starten, med storskrake och smådopping. Antal deltagare under året var totalt 181, av dessa var 61 % kvinnor. 105 vandrare deltog 1-3 gånger under året, medan 33 var med mer än 10 gånger. I genomsnitt var det 19 deltagare på vandringar, som mest 42 personer 13/1 i Änggårdsbergen. Alla de som deltog minst 4 gånger var medlemmar i GOF. Av de som provade på (1-3 ggr) var 70% medlemmar. Totalt blev det 51 vandringar på lika många lokaler, från Tjörn i norr, Korshamn i söder, Hyppeln i väster och Hjortmarka i öster. Vi besökte idel bekanta lokaler, men Larsered, Skeppstadsholmen, Hållsungamyren och Hjortmarka förärades för första gången med en vardagsvandring. Som guider fungerade 34 engagerade och kunniga fågelskådare. Programmet bestäms liksom tidigare ett halvår i taget på stormöte. Stig Fredriksson, Ingrid Hammarström, Lars Hellman och Jan Hellström fungerade som Vardagskoordinatorer.

Exkursioner och resor

Vi upplever att Coronasituationen fortfarande påverkar oss och färre deltagare än vanligt följer med på våra exkursioner. Vi har ändå under året genomfört fem övernattningsresor, nämligen till Skåne/Österlen 25-27 februari, Gotland 10-15 maj, Nidingen 5-6 juni, Skåne/Falsterbo 26-28 augusti och till Öland 6-9 oktober. Vi kunde även genomföra en utlandsresa till Gambia/Senegal den 25 oktober - 5 november med 12 deltagare. Vidare har genomförts ett 15-tal endags exkursioner. Även om deltagarantalet per exkursion minskat har exkursionsaktiviteten varit stor med många genomförda exkursioner. Även om antalet deltagare på våra exkursioner minskat har överskottet från verksamhet ökat jämfört med förgående år och uppgått till drygt 21.000 kr. Även den skattnaturskatten, som vi tar ut på våra exkursioner till vårt fågelskyddsarbete, har under året uppgått till ett inte obetydligt belopp om 34.000 kr, varav drygt 19.000 kr avser naturskatt från utlandsresan.

Hemsida och övrig närvaro på nätet

Hemsidan är anpassad för både mobil och dator, och numera använder 54% telefon när de besöker sidan, 38% dator och 8% läsplatta. De olika kommittéerna uppdaterar till stor del själva text och bild om sina verksamheter.

GOF finns på Facebook med en sida och fyra grupper. Sidan Göteborgs Ornitologiska Förening hade 1.800 följare vid slutet av 2022 mot 1.500 ett år tidigare och gruppen Fågelskådning i Göteborgstrakten hade 2.200 medlemmar mot 1.900 för ett år sedan. Gruppen Nidingens fågelstation har 2.200 medlemmar mot 1.900 för ett år sedan. GOF har också en kanal på Youtube där inspelningar av tidigare föredrag är tillgängliga.

På GOF:s instagramkonto har det under året publicerats inlägg om olika exkursioner, Vinterfåglar inpå knuten samt ringmärkningen vid Torslandaviken.

Fåglar på Västkusten

Fåglar på Västkusten kom som vanligt ut med fyra nummer under 2022. Innehållet har följt tidigare års mönster med en blandning av aktuella notiser, reportage med artporträtt och presentation av lokaler och utvecklingen i fågelvärlden. Skogen har varit tema för tre fördjupande artiklar. Årets sista nummer var extra omfattningsrikt och ägnades åt tillbakablickar på föreningens 70-åriga historia. Efter det att tidningens redaktör sedan många år, Karin Magnander, lämnat sitt uppdrag under sommaren har redaktionen förstärkts med nya krafter. Det återstår emellertid för föreningen att hitta en ersättare till arbetet som sammanhållande och inspirerande kraft. Tidningen trycktes liksom tidigare hos Ale Tryckteam AB. Annonseringen har haft ungefär samma omfattning som tidigare år men med ett visst utbyte av annonsörer.

Fågelskydd

Fågelskyddskommittén har haft mycket begränsad verksamhet under år 2022. Under sommaren lämnades ett remissvar till förslag till Lärjeåns naturreservat i Göteborgs Stad. Reservatet kommer bli relativt stort och omfatta Lärjeåns dalgång med lövskog och betesmarker samt även barrskog på Vättlefjäll.

Synpunkter lämnades på en planerad avverkning i Vättlefjälls naturreservat och Natura 2000-området enligt Fågeldirektivet. Markägaren behöver ansöka om tillstånd för att avverka. Några andra avverkningar har skett i reservatet under det gångna året utan föreningens vetskap. Fågelskyddskommittén följer upp detta.

Regionala rapportkommittén (Rrk)

Under året lämnade Elis Ölfvingsson Rrk och nya ledamöter blev Jonas Bergman Laurila och Per Undeland. Huvuddelen av arbetet under året har utgjorts av löpande administration och validering av fågelobservationer i rapportsystemet Artportalen (AP), samt sammanställning av observationer till utgivning av årsrapporten Fåglar i Göteborgstrakten, som under året utkommit för 2021. Liksom för årsrapporten 2020, fick alla medlemmar rapporten utan extra kostnad i samma utskick som FpV 4/2022. Vidare har arbetet fortsatt med utveckling av hemsidan där fyndstatistik, nyheter, gamla årsrapporter, ändringar i rapportmallen, ledamöter, mötesprotokoll med mera redovisas. Under året rapporterades 219.000 fågelobservationer från Göteborgs rapportområde i AP, en marginell minskning jämfört med 2021. Inga nya arter för området noterades under året, men östlig gulärta var nytt taxon och vitstjärning blåhake häckade för första gången inom rapportområdet.

Torslandaviken

Peder Kinberg, Dennis Kraft, Staffan Larsson, Manne Strömbäck, Fredrik Klingberg (sakkunnig i vissa marina frågor), Magnus Persson, Peter Danielsson och Kåre Ström har ingått i kommittén under 2022.

Vadehavet invigdes visserligen redan 2021, men flera viktiga frågor har ännu inte blivit slutligt lösta trots upprepade påstötningar och diskussioner med GHAB under året. Det gäller den slutliga utformningen, där vi kräver rätt strandlutning, täckning med lera på stränderna samt att saltvattentillförseln långsiktigt skall lösas. Det rör även anläggning och finansiering av stängsel- och predationsskydd. Under året blev det dock äntligen klart med definitiva platser för anläggande av planerade gömslen. Föreningarna blev i slutet av året i princip klara med bygglovshandlingar för dessa, som skall lämnas in i början av 2023.

Tillsammans med FTN har vi fortsatt arbeta med flera planärenden som rör den fördjupade översiktsplanen med omfattande infrastrukturplaner. Det har bl a gällt planer på en ny Stenaterminal och logistikpark vid Arendal, Skanskas utlastning av stenprodukter på Risholmen samt även farledsfördjupningar och justeringar i älvmyningen, planer på energihamn och vätgasanläggning på Risholmen. Vi har bl a pekat på riskerna för ökade bullerproblem och habitatförluster. Vi har också tagit upp frågor med kommunen och Länsstyrelsen som har rört reservatsfrågan, olika störningar och problem, t ex fiskefrågor, hundrastning, upplag, nedskräpning och parkeringsproblem. Reservatsförslaget har gjorts sammanhängande och är i nuläget helt till vår fördel. Själva reservatsarbetet väntas påbörjas 2023 eller 2024.

Restaurering av västra strandängen och borttagning av stenvallen: Föreningarna har fungerat som bollplank i utredningsarbetet och ser fram mot ett bra förslag för fågellivet, inte minst för olika vadararter.

Pfos-utsläpp från brandförsvaret på Karholmen och nödvändiga åtgärder: Både GOF och FTN slog redan för flera år sedan larm om utsläpp från brandförsvarets anläggning. Pfos-ämnen härrör sannolikt från skumsläckningsmedel mm från brandförsvarets övningsplats på Karholmen. Nu har vi fått en rapport som visar på föroreningsnivåer som gör Karholmen till ett förorenat och särskilt prioriterat miljöområde med behov av vidare undersökningar och sannolikt även åtgärder i området.

Birdlife Sverige

GOF är regionalförening i Birdlife Sverige, vilket innebär att vi representerar de medlemmar som har bostadsort inom vårt område, oavsett om de är medlemmar i GOF eller inte. Annica Nordin deltog på riksstämman i april, Uno Unger och Per Undeland stod bakom en motion om Artportalen, styrelsen träffade en organisationskonsult och Kajsa Grebäck från kansliet i maj, Per Undeland deltog i 50-årsjubileet för Pilgrimsfalk Sverige i oktober.

Utåtriktad verksamhet

Under helgen med "Vinterfåglar inpå knuten" i månadsskiftet januari–februari hölls två välbesökta guidningar i Slottsskogen. Föreningen deltog även på Folk och Fåglar i Varberg i september.

Styrelsens tack

Styrelsen tackar alla funktionärer, exkursionsledare, kommittéledamöter och andra som lägger ned tid och energi på föreningens olika verksamheter. Det är viktiga insatser för att hålla föreningen levande.

Göteborg 2023-02-15

Annica Nordin
Ordförande

Manne Strömbäck
Vice ordförande

Filip Varenius
Sekreterare

Peder Winding
Andre sekreterare

Roden Bergenstein
Kassör

Johan Ander

Berndt Andersson

Leif Lithander

Per Undeland

Eva Åkesson